

לכבוד
עו"ד בת אור כהנוביץ
סגנית בכירה לפרקליט המדינה
רח' צאלח א דין 29
ירושלים

הנדון: דרישה לחקירה – חשש גילוי סודות מדינה – האלוף (מיל.) אלי זעירא

ראה: 1) שלנו, מיום 22 לספטמבר ש.ז.
שלכם, מיום 10 לאוקטובר ש.ז. (8240-0047-2004)
תיק 300/04/12

שלום רב,

בהמשך לשיחתנו הטלפונית מהשבוע שחלף הרינו להעלות בזאת בפניך את הדברים
הבאים:

1.1 מאז נשלח ליועץ המשפטי לממשלה, מכתבנו דלעיל, התבררו לנו עובדות נוספות,
הראויות לבחינתכם:

א. ממאמר של דן מרגלית, שהתפרסם ב"מעריב" ביום 6 לאוקטובר ש.ז. מסתבר,
כעדותו של אמנון דנקנר, כי האלוף (מיל.) אלי זעירא, ציין בטיוטא שהעביר
לצנזורה, טרם פרסום ספרו "מיתוס מול מציאות" (1993), את שמו המפורש
של הסוכן (מרואן). להלן קטע ממאמרו של דן מרגלית:

"אמנם לא נכתב במפורש כי הוא הסוכן הנודע "בבל", אבל "קורא אינטליגנט
לא יכול היה להבין אחרת". דנקנר זוכר כי נחרד מהחשיפה. אמנם אז, לפני
עשור, השם צונזר ונאסר לפירסום, אך בהכלילו אותו בכתב-היד, שהגיע
לעורכים, למגיהים, לדפסים ולאנשי הצנזורה ולועדת השרים, עשה זעירא את
הצעד הראשון לחשיפת שמו של מרואן ברבים. אותו פירסום, אמר השבוע
בכיר צמרת במוסד, היה קו שבר חמור בהתנהלות המודיעין הישראלי מאז ועד
עתה. "בכיה לדורות" (ראה נספח א').

ב. בראשית חודש ספטמבר 1999, במסגרת תחקיר שקיים העתונאי רונן ברגמן
לקראת פרסום מאמרו "מחר תפרוץ המלחמה" ("הארץ", 17.9.1999), התקשר
העתונאי אל האלוף (מיל.) צבי זמיר, וניסה לברר עמו סוגיות הקשורות בנושא
המאמר, תוך ציון מפורש של שמו של הסוכן דן.
לשאלתו של האלוף צבי זמיר, את רונן ברגמן, מי הוא שמסר לו את שמו של
הסוכן השיב רונן ברגמן: "אלי זעירא"!

ג. במהדורה החדשה של ספרו של האלוף זעירא, "מיתוס מול מציאות: מלחמת יום הכיפורים כשלונות ולקחים", שיצאה לאור לאחרונה, מציין האלוף זעירא, בעמ' 119 (ראה נספח ד') כי מסר, כבר ב-1992, סלילי הקלטות שביצע במהלך כהונתו כראש אמ"ן, (במהלך מלחמת יום הכיפורים ובסמוך לה), לצורך תמלול, לחברה אזרחית בשם "רקורד".

גם במהדורה החדשה של הספר "זמן אמת" של רונן ברגמן וגיל מלצר (הוצאת "ידיעות אחרונות", 2004), מופיעים ציטוטים רבים מתמלילי השיחות אותן הקליט האלוף זעירא. עיון בתמלילים מעיד כי סלילי ההקלטות, שנמסרו לחברת "רקורד", ע"י האלוף מיל. אלי זעירא, הכילו חומר רגיש ביותר העוסק בסוכנים, אמצעי איסוף מיוחדים ועוד. למיטב שיפוטנו מהווה מסירת מידע זה לחברה חיצונית אזרחית הפרה ברורה של כללי ביטחון השדה.

2. לצורך הבהרה להלן סיכום כרונולוגי של האירועים אודותם דיווחנו, במכתבנו הקודם ובמכתב זה:

I 1979

האלוף (מיל.) זעירא סיפר לאנשי עסקים מסוים ימים בארה"ב, על פרטי מבצע סודי שבוצע ע"י אחת מיחידות המודיעין, במפרץ סואץ ב-1972 (ראה מכתבנו הקודם מיום 22 ספטמבר ש"ז).

II 1992

האלוף (מיל.) אלי זעירא, מסר סלילי הקלטות, של חומר סודי ביותר לצורך תמלול לחברה אזרחית (חברת "רקורד").

III 1993

חשיפה ראשונה של שם הסוכן, לעשרות רבות של מי "שאינם שותפי סוד", ע"י האלוף (מיל.) אלי זעירא, שעה שהגיש את טיוטת ספרו לצנזורה תוך שימוש מפורש בשמו של הסוכן כמצוין בכתבתו של דן מרגלית (מיום 6 לאוקטובר ש.ז).

IV 1999

האלוף (מיל.) אלי זעירא, אמר אישית לד"ר אפרים כהנא (אוניברסיטת חיפה) כי שם הסוכן הינו אשראף מרואן (ראה מכתבנו הקודם).

V ספטמבר 1999

העתונאי רונן ברגמן , אמר לאלוף (מיל.) צבי זמיר , במסגרת שיחת תחקיר לקראת מאמר, כי האלוף (מיל) אלי זעירא, הוא שאמר לו את שמו המפורש של הסוכן (ראה נספח ג', סעיף ד', עמ' 3).

VI מאי 2002

בראיון שקיים החוקר הווארד בלום , עם האלוף (מיל.) אלי זעירא , סייע האחרון בידו של בלום , לזהות את שמו של הסוכן (ראה מכתבנו הקודם). איזכור מפורט של הנושא מצוי גם בספרו של הווארד בלום (1993) (The Eve of Destruction) (ראה נספח ג', סעיף י', עמ' 7, בנספח שבמצורף).

VII 2004

אישורו של האלוף (מיל.) אלי זעירא , באי-הכחשתו, ו/או אי-הסתייגותו, בראיון הטלוויזיוני שקיים עמו דן מרגלית ביום 11 לספטמבר ש.ז., כי אשראף מרואן, הינו אכן הסוכן הנידון.

3. הננו מוצאים לנכון לצרף את "מכתבו למערכת" של ד"ר אהרון ברגמן , שהתפרסם

ביום 1 לנובמבר ש.ז. ב"הארץ" (נספח ב'), בו הינו מצהיר "אשתף פעולה בצורה

מלאה ובפתיחות גמורה, אם אקרא להופיע בפני ועדת בדיקה",

יוזכר כי ד"ר אהרון ברגמן, היה זה שפירסם חלק ניכר מהפרטים שאיפשרו זיהוי המקור קודם פרסום שמו ברבים (ראה נספח ג', סעיפים ה', ו', ז') והוא גם היה הראשון אשר פירסם בגלוי את שמו של הסוכן (ראה נספח ג', סעיף ח').

4. על מנת לסייע בידכם , מעבר לעובדות הפרטניות שסוכמו לעיל , הרינו מצרפים

למכתבנו זה נספח המפרט את "פרשת גילוי זהותו של סוכן המוסד שכונה בחדשות

"המודיע" "בבל" ו-"Son in Law" בתקשורת, מאז 1990 ועד היום (ראה נספח

ג').

סיכום זה נכתב, לבקשתנו, ע"י ד"ר אורי בר יוסף, מאוניברסיטת חיפה, מי שחיבר את הספר המקיף ביותר שפורסם אי פעם אודות המודיעין במלחמת יום כיפורים , "הצופה שנרדם" (הוצאת זמורה ביתן, 2001).

בהעדר הרשאה להגיע לחומר חסוי , לא נוכל לצערנו , לבצע בדיקה מעמיקה יותר של חלק מהאמור בנספח זה.

5. לסיכום נחזור ונאמר , כי למיטב שיפוטנו יש בכל העובדות דלעיל , משום הצדקה לפתיחת חקירה על המעשים החמורים שביצע האלוף (מיל.) אלי זעירא , שעה שחשף ביוזעין במספר מקרים את שמו של סוכן הצמרת הנידון.

בתודה ובברכה,

גלבע עמוס – תא"ל (מיל.), ר' חטיבת מחקר/אמ"ן (לשעבר)
 זמיר צבי – אלוף (מיל.), ר' המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים (לשעבר)
 לנגוצקי יוסי – אל"מ (מיל.), ר' מחלקת איסוף/אמ"ן (לשעבר)

נספחים:

- א. מאמרו של דן מרגלית, "מעריב", 6 לאוקטובר ש.ז.
- ב. מכתבו למערכת "הארץ", של ד"ר אהרון ברגמן מיום 1 לנובמבר ש.ז.
- ג. "פרשת גילוי זהותו של סוכן המוסד", של ד"ר אורי בר יוסף, מיום 7 נובמבר ש.ז.
- ד. "מיתוס מול מציאות", של אלי זעירא, עמ' 119.